

Årbog for DDS Stifinderne 2018 - 2019

DDS STIFINDERNE



DDS STIFINDERNE

Forord



Om Stifinderne.

Stifinderne er startet i 1953 som en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. Stifinderne arbejder ud fra den internationale spejderbevægelses grundideer - at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt.

Det danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning.

I Stifinderne lægger vi vægt på, at spejderarbejdet skal være udviklende, udfordrende og sjovt.

Det er vigtigt for os, at have en god kontakt til forældrene. Vi laver i løbet af året flere arrangementer for hele familien. Forældrenes opbakning er vigtig både direkte i arbejdet og som ambassadører overfor andre børn og forældre.

Det daglige arbejde foregår i aldersopdelte afdelinger, mens vi ved gruppearrangementerne ofte arbejder på tværs af afdelingerne.

For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejderloven.

Spejderloven er ikke en lov som sådan, den er mere en ramme om det, vi laver.

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

- at finde sin egen tro og have respekt for andres
- at værne om naturen
- at være en god kammerat
- at være hensynsfuld og hjælpe andre
- at være til at stole på
- at høre andres meninger og danne sine egne
- at tage medansvar i familie og samfund



DDS STIFINDERNE

Velkommen



Med vores årbog 2018 - 2019 vil vi gerne fortælle om vores aktiviteter i 2018, ligesom vi gerne vil fortælle om de aktiviteter, vi planlægger for 2019.

Når vi fortæller om vores aktiviteter, så er det for at give et indtryk af, hvad det vil sige, at være spejder i Stifinderne, og måske give læseren lyst til selv at prøve spejderlivet.

Årbogen er blot en af flere måder, hvor på vi forsøger at fortælle om spejderarbejdet i Stifinderne. Helst vil vi give børn og unge, der ikke er spejdere, mulighed for selv at prøve spejderlivet.

Stifinderne har gennem årene givet mange børn og unge en forhåbentlig

god spejderoplevelse - hvor mange ved vi ikke præcist.

Hvis du vil læse om os, evt. læse vores månedlige blad og se billeder fra vores aktiviteter, kan du gå ind på Stifindernes hjemmeside www.stifinderne.net, hvor du kan finde mange flere billeder fra både 2018 og fra årene før. Ligeså kan du også følge os på Facebook-gruppen: Stifinderne - Spejderne på Nordstjerne alle På hjemmesiden finder du også mange andre oplysninger og historier om Stifinderne.

Med spejderhilsen

Stifindernes ledere og bestyrelse.

Formandens beretning 2018 - 2019.

Endnu et år er gået hos Stifinderne. Alle de sædvanlige ture er gennemført, og efter de tilbagemeldinger jeg har hørt, med succes.

Der er taget en tørn med oprydning ude som inde. Især 1. salen har fået en overhaling, der er ryddet op i materiale rummet, så det et nu er muligt at holde møder derinde. Der er blevet kørt på dumpen, med gamle stegepander, stole og en masse andet, som aldrig blev brugt.

Vi mangler sta-

dig lidt, men det kommer i løbet af foråret.

Stifinderne er blevet 65 år, og der blev holdt lagkage løb på grunden.

Der er også blevet fyldt ud på alle pladserne i ledergruppen, og min fornemmelse er, at det virker fint i alle grene.

Til sidst en stor tak til alle, som bakker op om Stifinderne, hvad enten det er til ugentlige møder, oprydning eller på madholdet på weekend turene.



På bestyrelsens vegne

Merete Holst

DDS STIFINDERNE

Gruppelederens beretning 2018-2019.



- Kontakten til bestyrelsen
- Udvikling af gruppen
- Lederpleje
- Modtagelse af nye ledere
- Motivator for lederne
- Gruppens kontakt til divisionen

Ovenstående opgaver har ledergruppen i 2018 delt, samtidig med at der er blevet arrangeret forårstur, sommerlejr, 65års Jubilæum, Nissetur og en masse andre fælles aktiviteter.

Stifinderne har i 2018 haft en lille nedgang af spejdere og ledere i forhold til 2017, men pt. passer antallet af spejdere i de enkelte grene med det antal af ledere, som vi er, uden at der er venteliste og uden at spejderarbejdet bliver kedeligt, fordi der er for få spejdere.

Vi håber dog på, at vi i 2019 kan blive lidt flere spejdere, samtidig med at vi kan holde på dem, som allerede er her.

Igen i 2018 har vi nydt godt af fantastisk hjælp fra forældrene til madlavning på turene, transport og afvikling af spejderløb.

Vi ser frem imod et 2019 med masser af gode spejderaktiviteter og endnu flere fællesaktiviteter, hvor vi kan hygge os sammen.

Kære alle sammen

I 2018 har Stifinderne igen haft et spejder år uden en fungerende gruppeleder og det har igen betydet, at vores arrangement i Amagerdivision har været meget begrænset.

Vi håber dog, at 2019 bliver året, hvor posten bliver besat og pt. har vi en kandidat blandt lederne, som godt vil prøve kræfter med gruppelederposten, men vi håber samtidigt på, at det vil kunne friste én mere, da det vil være en fordel for gruppen, hvis der er 2 gruppeledere. Gruppelederen vælges af den samlede ledergruppe ved et valg, som bestyrelsesformanden indkalder til.

En gruppeleders opgaver er bl.a.:

Med Spejder Hilsen
Postmodtageren
Rikki (Claes)

DDS STIFINDERNE

Lederpatruljen

Gruppeleder: Claes Milsø - <i>Rikki</i> Medlem af Stifinderne i 3 år	Junior- og Klanleder: Katrine Bjerre - <i>Radha</i> . Medlem af Stifinderne i 20 år
Mikroleder: Henriette Bendz - <i>Phao</i> Medlem af Stifinderne i 4 år	Juniorleder: Jette Bjerre - <i>Akeela</i> . Medlem af Stifinderne i 19 år
Mikro ass: Betina Lohse - <i>Pudmini</i> Medlem af Stifinderne i 2 år	Juniorleder: Henrik Framberg - <i>Tha</i> Medlem af Stifinderne i 2 år
Mikro ass.: Kim Canreen - <i>Bupo</i> Medlem af Stifinderne i 2 år	Tropsleder: Peter Glennung - <i>Chui</i> . Medlem af Stifinderne i 52 år
Mikro ass.: Lars Bang - <i>Baloo</i> Medlem af Stifinderne i 2 år	Tropsleder: Maria Friis Larsen - <i>Bagheera</i> Medlem af Stifinderne i 2 år
Mikro ass.: Lisbet Rabe - <i>Himo</i> Medlem af Stifinderne i 2 år	Tropsassistent: Steffen Jansen - <i>Joka</i> Medlem af Stifinderne i 15 år
Minileder: Britt Vittrup Lincke - <i>Kala Nag</i> Medlem af Stifinderne i 33 år	
Mini ass.: Laura Duus Jespersen - <i>Miko</i> Medlem af Stifinderne i 3 år	
Mini ass.: Britt Kofoed-Hansen - <i>Kari</i> Medlem af Stifinderne i 3 år	

DDS STIFINDERNE

Stifindernes udviklingsplan 2019.



MÅL	At fastholde og udvikle de ældste spejdere.
HVORFOR	De ældste spejdere er både på kort og lang sigt en vigtig ressource for gruppen.
HVORDAN	Direkte dialog med trops- og klanspejderne samt konkrete aktiviteter, der styrker den enkelte spejders motivation og de sociale relationer mellem spejderne.
MÅL	Styrke ledersamarbejdet i gruppen.
HVORFOR	Ved at styrke samarbejdet får vi en ledergruppe, der kan støtte og udfordre hinanden. Ved at skabe en udviklende og tryk ramme om lederarbejdet, kan vi fastholde nuværende ledere og tiltrække flere. Det er vigtigt, at lederne også får noget ud af møderne og ture, så ikke det, at være spejder, bliver en sur tjans.
HVORDAN	Lederuddannelser, evt. afholde workshops og sociale events, hvor der er fokus på ledernes behov.
MÅL	Styrke samarbejdet med forældrene i gruppen.
HVORFOR	Når forældrene kender lederne og de andre børn i gruppen, samt bliver mere bevidste om værdierne i spejderarbejdet, vil der være større interesse for at hjælpe til.
HVORDAN	Ved at lave flere familiearrangementer, hvor forældre og spejdere på tværs af grene mødes og hygger sig sammen. Være mere direkte i vores kommunikation med forældrene.
MÅL	At få to gruppeledere.
HVORFOR	Gruppelederposten er vigtig og rummer både opgaver, som udvikling af gruppens visioner samtidig med, at der skal værnes om de ledere, der allerede er i gruppen
HVORDAN	Vi vil søge aktivt blandt de forældre, som tidligere har været spejdere eller ledere og andre med interesse for spejderarbejde, der besidder de nødvendige kvalifikationer.
MÅL	At udbygge de fysiske rammer for spejderarbejdet.
HVORFOR	Da meget spejderarbejde foregår udenfor, vil en opgradering af aktivitetspladser, bålsteder og raftefaciliteter kunne styrke vores arbejde med spejderne og det vil være muligt, at lave endnu flere gode og spændende aktiviteter.
HVORDAN	Der er i ledergruppen lavet en plan for hvilke områder, vi godt kunne tænke os at få opgraderet/udbygget. Denne plan vil vi arbejde videre med og samtidig søge efter personer, der kan hjælpe med at få planerne ført ud i virkeligheden.

Lederne i Stifinderne.

DDS STIFINDERNE

Organisation



Gruppen:

Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. Stifinderne har til huse i vores eget hus på Nordstjerne allé nr. 8 i Kastrup. Huset blev bygget i 1997 af gruppens ledere og forældre. Stifinderne tilbyder spejderarbejde til børn og unge fra 0. klasse.

Grupperådet:

Grupperådet er Stifindernes generalforsamling. Grupperådet består af alle medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 18 år. På grupperådsmødet træffes de overordnede beslutninger om gruppens organisation og økonomi. Grupperådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige drift.

Bestyrelsen:

DDS Stifinderne styres af en bestyrelse, der består af forældre, ledere og spejdere i alderen 15 - 23 år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af Grupperådet. Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi og daglige drift.

Forældregruppen mv.

Samarbejdet med spejdernes forældre er en vigtig del af arbejdet i Stifinderne. Uden hjælp fra forældre og andre, kunne vi ikke gennemføre de mange aktiviteter, vi har på programmet. Vi vil meget gerne lave en form for kompetencebank med jer forældre, så vi ved, hvem vi kan kontakte ang. hjælp til at holde møder, tage med på ture og holde hytten vedlige.

DDS STIFINDERNE

Organisation



Gruppeledelsen:

Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppelederne gruppeledelsen.

Gruppeledelsen har overfor grupperådet og bestyrelsen ansvaret for spejderarbejdet i gruppen.

Støtteforeningen:

Stifindernes Gruppes Støtteforening støtter arbejdet i Stifinderne. Støtteforeningen giver hovedsagelig støtte til større investeringer.

Støtteforeningens indtægter kommer fra kontingent fra foreningens medlemmer og fra salg af lopper. Støtteforeningen deltager hvert år med en bod på Korsvejsmarkedet - se efter vores vartegn storken Storkild.

Bladet:

Vores medlemsblad "Stifinderen" udkommer hver måned og indeholder program for gruppens og afdelingernes aktiviteter.

Desuden indeholder bladet historier fra ture og møder, hæder, adresseliste og meget andet af interesse for alle i gruppen.

Det er også muligt at læse bladet på vores hjemmeside som pdf.

Hjemmesiden:

Stifindernes hjemmeside www.stifinderne.net indeholder en mængde oplysninger om Stifinderne, vores arbejde og historie.

Desuden indeholder siden et galleri, hvor der er billeder fra gruppens ture og andre aktiviteter.

Ligeså kan man følge os på Facebook-gruppen: Stifinderne - Spejderne på Nordstjerne allé.

DDS STIFINDERNE

Mikro/mini 2018-2019.



I 2018 har vi i gennemsnittet været 25 spejdere og 7 ledere i mini/mikro grenen og det har betydet, at vi har kunnet lave en masse spændende og sjove ting.

Hos mini/mikroerne er spejderne inddeelt i patruljer, hvor der i hver patrulje er en patruljeleder og en patruljeassistent. Det, at arbejde i patruljer, er en af grundstammerne indenfor spejderarbejdet og tankerne er, at man skal udvikle spejderne ved at lære børn, at lede andre børn. Hos mikroerne skiftes spejderne til at være patruljeledere, mens man ved minierne har faste patruljeledere og assistenter. I vores spejderarbejde bruger vi tid på at snakke om spejderværdierne og hvad det vil sige, at være et godt forbillede.

I Stifinderenes blå tråd har vi vores udviklingsplan for de enkelte grene og hvad skal man nå at have lært, inden man rykker op til næste gren. Det bliver der også brugt tid på i vores daglige spejderarbejde. En mini skal for eksempel kunne 4 forskellige knob, enkle besnøringer, vide hvordan man hejser et flag, tænde bål og en masse andet.

I 2018 startede året med forløbet vulkaner og planeter. Vi fik bygget nogle fine vulkaner af papmache og fik også lavet et lille vulkanudbrud, da alle var klar. Vores forløb sluttede med, at vi var en tur i Rundetårn for at kigge på "planeter". Det var en super tur, hvor forældre og søskende var med. Efter forløbet med vulkaner og planeter havde vi nogle møder omkring, hvad er en God

kammerat. Det endte op med et fint mærke til uniformen og nogle sjove teaterstykker omkring, hvad gode kammerater er for noget.

Minierne og mikroerne var også for første gang i lang tid med til Pandaløbet, som afholdes inde på Kastrupfortet og de patruljer, der var med, gjorde det superflot og vandt 2 små pandabamser til gruppen. Ud over alle de klassiske spejder ting som kniv, bål og knob, havde vi også et forløb omkring Naturtjek. Naturtjek er et landsdækkende projekt omkring biodiversitet i hele Danmark. Man skal ud i naturen og så registrere så mange af de forskellige dyre og plante arter, som man kan finde. Vi havde en fin tur ude på Amager fælled, hvor vi fik mere end nok arter registreret til, at vi kunne få bronze mærket i Naturtjek.

Vores sommerlejr gik i 2018 til Næsby spejdercentret, hvor vi sammen med 500 andre spejder havde 4 fantastiske dage fulde af aktiviteter. Vi nåede lige at afvikle sommerlejren, inden der kom et landsdækkende afbrændingsforbud. Vejret kunne vi som sagt ikke klage over, men selv for en spejder, kan det også blive lidt for varmt.

Efter sommerferien har vi jo traditionen tro oprykning, hvor vi sagde farvel til en masse minier, som rykkede op til juniorerne, men kun for at sige velkommen til en masse nye minier, som rykkede op fra mikroerne og velkommen til en masse nye spejdere, som havde stået

DDS STIFINDERNE

Mikro/mini 2018-2019.



på venteliste.

Efter oprykningen havde vi også fået nye patruljer og vi brugte sensommeren på at lave en masse aktiviteter, hvor patruljerne skulle samarbejde og løse forskellige opgaver. Nogle patruljer var super gode og så var der nogle, som skulle have lidt mere hjælp, men alle fik løst opgaverne og har forhåbentligt lært lidt under vejs.

Omkring halloween havde vi for første gang en Halloween overnatning i vores egen spejder hytte og det var super hyggeligt. Vi endte med at være 15 spejdere og 6 ledere og det bliver nok ikke sidste gang, at vi laver overnatning i hytten, for det var rigtig sjovt og så skulle man ikke køre så langt.

I slutningen af november havde vi Nissetur og både før og efter turen, blev der julet hos mini/mikroerne. På Nisseturen fik vi hjulpet julemanden med at få hans gode julehumør tilbage, så han alligevel ikke aflyste julen. I december fortsatte vi med, at arbejde med det gode julehumør med pebernødsbagning, pakkespil og så kom troppen og klanen og viste deres Julemands projekt frem, som var rigtig flot.

December måned var også der, hvor vi sagde farvel til Rikki som minileder, men heldigvis er der mange, gode og dygtige ledere hos mini/mikroerne, som fortsætter med at lave spejderarbejde. Programmet for 2019 er blevet planlagt og der kommer til at ske en masse spændende spejder ting. Igen i år vil

minierne og mikroerne deltage i gruppens fællesaktiviteter så som forårstur, nissetur og fælles sommerlejr.



Med Spejder Hilsen
*Phao, KalaNag,
Baloo, Bupo, Himo,
Pudmini og Miko.*

DDS STIFINDERNE

Junior 2018-2019.



Stifindernes juniorer startede året op med at fabrikere deres egne bålkapper med deres logodyr og spejdernavne på ryggen. Så der var ufærdige bålkapper, tæpper, sytråd, sakse og knappenåle alle vegne, men de blev rigtig flotte og alle juniorer var stolte af deres kapper.

Vi fik delt jer op i nye patruljer og vi var rigtig spændte på, hvordan det ville gå, men det gik rigtig fint.

I februar havde de mandlige ledere planlagt en overnatning på Kongelundsfortet og I havde en fantastisk tur med solnedgangsvandring og madlavning i vildskab på bål. Vi havde lånt miniernes Bupo (Kim) til denne tur og han hyggede sig også rigtig meget.

I marts lærte I om diverse koder og førstehjælp, så I kunne blive rigtig gode til forårstur og divisionsturen, som også var på vej.

Stifindernes fælles forårstur gik til Gillwellhytten i Hørsholm, hvor vi havde besøg af Carsten, som er én af korpsets "Ildfluer". Ildfluer er spejdernes svar på naturvejledere og dét havde Carsten i hvert fald styr på. Vi fik set en masse smådyr og insekter og Carsten havde mange dyrekranier med, som vi fik lært at se på. - Han er booket igen til næste forårstur...

I maj fik i - næsten - lært at lave bål, I fandt i hvert fald ud af, hvordan man ikke gør, men det er jo sådan man lærer det.

Vi lærte også at orientere os efter kort og se på terrænet og sammenligne med

kortet - man kan faktisk lære meget, bare ved at nærundersøge et landkort.

Vi deltog også i Divisionens Panda-løb på Kastrupfortet, det var en rigtig god dag med en masse elefanter.

- Hen over sommeren var vi på fotoløb nede ved Den Blå Planet, her gik vi også efter kort og dagen endte med en velfortjent is i heden.

I fik også lært at besnørre. Vi lavede et par trebukke, som næsten alt pionering starter op med.

Lige før sommerferien deltog vi i Amager Divisions traditionsrige Skæg og Blålys på Amager Strand ned ved Fribytterne, og Duus kom - som altid - med sin "Løvejagt", hvor vi - også som altid - får nogle underlige blikke fra alle de andre amagerkanere, der er nede og nyde vejret. Det er måske ikke så underlige, når en hel flok tossede, blåklædte spejdere står og råber i vilden sky...

I år kunne det kun blive til en sommerlejrweekend, hvor vi tog op til Sundbyhytten ved Bastrup sø, til gengæld lavede I nogle fantastiske hængestole af tovværk, som blev afprøvede i skyggen og i dén grad godkendte. Nogle fik sig en middagslur i skyggen, da den utroligt varme sommer allerede havde meldt sin ankomst. - Dette gjorde også, at det var totalt forbudt at tænde bål til madlavning over hele landet, så ikke engang et hyggeligt aftenbål kunne det blive til.

- I stedet blev der sat gang i de kreative tanker og vi fik sat et hvidkål i bålpladsen med en masse batteridrevne

DDS STIFINDERNE

Junior 2018-2019.



flagermuslygter rundt omkring, så det var et "Lejr-KÅL"... - Jeg ved også, at troppen på deres sommerlejr, fandt på en masse andre udgaver af alternative bål. De tog, på deres lejr, vores de store juniordrenge med, da de skulle rykke op til troppen efter ferien, det var de rigtig glade for.

Efter sommerferien sagde vi farvel til Kudo og Tariq - god vind til dem.

I september deltog vi i divisionsturen med temaet Wild West, det var en god tur med 10 juniorer fra Stifinderne.

Den 26. september blev DDS Stifinderne 65 år og dette blev fejret med et lagkageløb for alle Stifindere, som klanen havde planlagt.

I oktober havde vi Kort og kompas og I lærte at se tingene sådan lidt fra oven. I tegnede et landkort med signaturer efter en opstilling bygget af Legoklodser, det gik faktisk ret godt.

I har også lært, hvor vigtigt det er med reflekser på i mørket og lært at finde Nordstjernen en dag, hvor det var muligt - det er vigtigt, når vi nu bor på Nordstjerne allé...

I november var vi på en fantastisk hyggelig Nissetur, hvor vi fik julehygget i dén grad. Vejret var fint og selvom vi måtte lidt langt væk - Skuldelev på Hornsherred - så blev vi kørt af Baloo fra minierne, det var dejligt.

I december øvede vi kniv, sav og økse til den store guldmedalje. De fleste af jer fik lavet en trænisse ved hjælp af de forskellige færdigheder og den sidste gang inden jul, hyggede vi som sædvanligt med raffle og andre tosserier.

Alt i alt et rigtig godt år med mange dejlige minder...



Med juniorhilsner
Tha, Radha og Akeela

DDS STIFINDERNE

Trop 2018-2019.



Spejderåret 2018 startede for troppe, der hvor 2017 sluttede. I årets første måneder arbejdede vi med dueligheds-tegnet "En god kammerat" - et spændende og relevant emne, der gav mange gode vinkler på, hvad en god kammerat kan være. Vi sluttede arbejdet med at lave en fuldstørrelse tegning af "Den gode spejderkammerat".

Hen over foråret har vi haft flere mad-møder. Det, at lave mad over bål, er både en af sværeste og vigtigste ting i spejderarbejdet. At kunne lave mad over bål med samme sikkerhed som hjemme på komfuret er en kunst, og spejdere, der behersker denne kunst, vil i de fleste tilfælde klare sig bedre end spejdere, der ikke gør. Det, at lave mad på lejr, rummer ud over mad og bål en række andre discipliner, der kun kan undervurderes. Orden, økonomi med knappe ressourcer, fantasi og fleksibilitet er blot nogle af de faktorer, der skal til for at få tingene til lykkes.

Den første prøve var divisionsturneringen. For de fleste af vores spejdere var det første gang, de skulle møde divisionens andre patruljer i direkte konkurrence. Det stod ret hurtigt klart, at halvdelen af de deltagende patruljer på næsten alle områder var bedre end os, men når det er sagt, så gjorde vi os positivt bemærket i kraft af vores gode humør og kampånd.

Årets sommerlejr hang længe i en tynd tråd på grund af manglende tilmeldinger, men tre friske juniorer fik kabalen til at gå op, så vi kunne komme afsted med 7 spejdere.

Det totale bålforbud betød, at vi måtte tilpasse vores program en hel del. Mange af de aktiviteter, vi havde planlagt, indeholdt en eller anden form ild, så dem måtte vi skifte ud med andre "ildløse". Trods fraværet af røg på lejrpladsen, fik vi indrettet os rigtig godt med et overdækket spisebord og en hængekøje med solsejl, hvor man kunne søge skygge. Solen skulle vise sig ikke at blive den eneste udfordring. Vores kanoheik forløb heller ikke som planlagt. Grundet tørken var der ikke meget vand i Suseåen, så det første stykke bød på en del vandre ture med kanoerne på slæb. Da vi endelig nåede Tystrup-Bavelse søerne, hvor vi kunne få vand under kanoerne, stod der en stiv blæst lige i hovedet på os. På en god time var vi højst nået en kilometer frem og det var nærmest umuligt at holde samling på kanoerne. Med hiv og sving fik vi os samlet under en lille pynt. Efter at have delt en rulle chokoladekiks og talt med den flinke kanoudelejer, besluttede vi at vende om og sejle tilbage til udgangspunktet. En lidt "øv" beslutning, men også den eneste rigtige. På vej tilbage så vi flere både større og stærkere kanomandskaber, der kæmpede en brav kamp for at komme gennem søerne. Tilbage ved udgangspunktet ventede en af de gode overra-

DDS STIFINDERNE

Trop 2018-2019.



skelser - friskbagt pizza fra det lokale pizzeria, - mobiltelefoni har også nogle gode sider.

Forårets arbejde havde gjort det klart, at vi måtte gøre noget ved troppens struktur. Flere af vores spejdere var i forårets løb stoppet. Det er der ikke noget usædvanligt i. Der er ofte frafald blandt de 13-14 årige spejdere, men det vi havde oplevet, var en trop, der trak i mange forskellige retninger. Løsningen blev, at de ældste tropsspejdere efter sommerferien dannede en klanpatrolje - eller hvad det nu kaldes - mens de resterende sammen med de nyoprykkede juniorer blev til den "nye" trop. Det har betydet, at troppen er vendt tilbage til en arbejdsform, der i struktur og indhold meget ligner den, juniorerne havde. Indhold og sværhedsgrad er tilpasset og kravene til selvstændighed bliver gradvis øget.

Efteråret 2018 har budt på divisions-, fjolle- og nissetur. Alle ture hvor troppen har gjort positivt opmærksom på sig selv. Vi sluttede 2018 med en fælles udfordring sammen med de to klaner. Vi satte os for, at lave en kane med rensdyr. Det hele skulle kunne "svæve" gennem luften. Løsningen blev otte Kulsø-rensdyr - en model troppen tidligere har arbejdet med, en kane, en julemand med gavesæk og en rotte - hvor den så lige kom fra? Det hele blev hængt op under en stålwire, så det kunne køre fra 1. sal og ned på grunden. Både minier og juniorer syntes,

at det var en fin løsning på udfordringen.

I første halvår af 2019 vil troppen arbejde frem mod divisionsturneringen og sommerlejren. Det betyder, at de grundlæggende spejderfærdigheder skal være helt på plads, samtidig med at vi arbejder med samarbejde, koordination, kreativitet og alle de andre ting, som gode resultater er lavet af.

Efter sommerferien ser vi frem til at modtage et større hold af store juniorer, der har nået tropsalderen. Ud fra de erfaringer, vi har gjort til nu, vil vi komme til at arbejde med en mere fleksibel tilgang til patruljesystemet, end vi har været vant til. Patruljesystemet er stadig den måde vi arbejder på, men der er heldigvis plads til variationer, så systemet kan tilpasses de spejdere, vi har.

For de større tropsspejdere ligger der en bred vifte af udfordringer og oplevelser udenfor gruppen. Det drejer sig først og fremmest om PLAN kurser, men også om divisionsture og -tropsmøder, adventureløb samt andre løb og turneringer. Der er heldigvis et bredt udbud, så det handler primært om at finde dem, der passer til vores evner og behov.

Med spejderhilsen
Joka, Bagheera og Chui

DDS STIFINDERNE

Klan 2018-2019.



Året 2018 startede for vores vedkomne ud med, at vi lavede Nytårstaffel for ledere og hjælpere hos Stifinderne. Dette gik lige så godt og sjovt, som det har gjort de andre år.

Derefter gik vi i gang med at lave div. forskellige klan personligheds ting. Dette blev bl.a. til en fin stander og et møllehjul af træ, som hænger over døren ind til det rum, vi plejer at bruge som klan-rum (krea-rummet). Her fik vi rigtig brugt vores kreativitet, og fik lavet nogle fine produkter, som vi selv er ret stolte over.

Da vi kom til april, og det var tid til fællestur sammen med resten af gruppen, havde vi fået til opgave at lave eftermiddagsløbet for resten af gruppen. Her var temaet "Natur", så her blev det til en masse forskellige poster med dette emne.

Efter fællesturen gik vi i gang med et af vores hidtil største projekter. Vi gik i gang med at lave en kædereaktions maskine, som gik gennem øverste etage i hytten. Her blev der både brugt snore, bolde, armbolte, tagrenderør og ild til at få gennemført projektet. Filmen er ikke blevet klippet færdig endnu.

Da vi kom til maj måned, var det vanen

tro tid til Oak City Rally, og i år havde vi lært af vores fejl fra sidste år. Vi havde i år besluttet os at lave en letvægts vogn, så i år kom vi ikke i mål som de sidste...

Det blev desværre ikke til nogen sommerlejr til os i år, da vi ikke kunne få det til at hænge sammen med, hvornår vi hver især havde ferie, men til gengæld blev der lidt tid i løbet af ferien til, at få ryddet lidt op rundt omkring i hytten.

Da vi kom til midt i august og det var tid til at starte op igen efter sommerferien, var det endeligt blevet lovligt at lave bål igen, så det nød vi fuldt ud på det første møde i det nye spejderår.

Stifinderne blev i år 65 år, og til det havde vi tilbudt at afholde et fødselsdagsmøde for hele gruppen. Det blev en sjov aften, hvor alle havde en fest og selv de andre ledere fik lavet et alternativt forslag på en fødselsdagslagkage.

Som årets sidste projekt lavede vi sammen med troppen og den nye yngre klan en fin kane med rensdyr som kunne "flyve" fra første sal og næsten ned til bålpladsen.

Klan Western Fox
/ Radha

Stifinderne Gruppens Støtteforening



Der har i den seneste tid været lidt stille i og omkring Støtteforeningen. Det skyldes først og fremmest et nærmest ubeskriveligt administrativt "bøvl" i forbindelse med oprettelsen af en ny kasserer hos banken. Ingen havde formodentlig selv i

deres vildeste fantasi forestillet sig, at det skulle tage over ét år at få oprettet en ny kasserer og få banken til at sende posten til denne.

Nu skulle tingene være på plads, og vi håber, at kontoudtog mv. vil komme frem i rette tid denne gang, så vi kan få lavet og revideret regnskabet inden generalforsamlingen, der forventes at finde sted i slutningen af april.

Også i 2018 var Støtteforeningen med på Korsvejsmarkedet. Med god hjælp fra forældre og spejdere fra Stifinderne blev det en god dag med mange besøgende. Ud over selve salget af lopper og de indtægter, det kaster af sig, skal vi være opmærksomme på den reklame for spejderne, der ligger i at være synlige på markedet, der foregår lige i vores egen baghave. Det er vigtigt, at vi hele tiden tænker på, hvordan vi bedst får gjort de besøgende på markedet opmærksomme på, at de hos os både får gode lopper til en fair pris og samtidig er med til at støtte spejderne i Stifin-

derne.

Støtteforeningen er oprindelig tænkt som et sted, hvor vi kan spare op til større investeringer, som det kan være vanskeligt at finde plads til i gruppens driftsbudget. Støtteforeningen spillede således en vigtig rolle ved opførelsen af vores nuværende hytte.

Lederne i Stifinderne arbejder for tiden med planer for en kraftig opdatering af hytte og omgivelser, - planer der, hvis de skal realiseres, vil kræve både økonomi og ekstra hænder. Der er ingen tvivl om, at en Støtteforening bør have en central rolle i et sådant projekt. Stifinderne gruppens Støtteforening er i dag ikke gearret til at tage en sådan rolle. Det bør derfor være en højt prioriteret opgave, at få Støtteforeningen op i omdrejninger igen, så vi kan tage aktivt del i realiseringen af lederne ønsker om tidssvarende faciliteter til godt og spændende spejderarbejde.

Korsvejsmarkedet finder i 2019 sted lørdag den 1. juni. Støtteforeningen håber, at der også i år vil være mange, der har lyst til at give en hånd med, så vi kan præsentere Stifinderne på en god måde og få solgt en masse lopper til gavn og glæde for arbejdet i Stifinderne.

Med venlig hilsen

*Stifinderne Gruppens
Støtteforening*

KONTAKT

Gruppeleder:

Claes Milsø

Vestbirk Alle 32, 2770 Kastrup

5161 8893

Brittikofoedhansen@gmail.com

Formand:

Merete Holst

Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup

5135 6377

mereteoglars@vip.cibercity.dk

Støtteforening:

Formand Freddy Nielsen

60686790

freddy.nielsen.kastrup@gmail.com

www.stifinderne.net

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001