

STIFINDEREN



November 2011

Gruppeledernes hjørne 2011

Skoven er efterhånden falmet trindt om land og sandalerne lagt på hylden. Efteråret er over os, men det betyder ikke, at det bliver kedeligere at være spejder.

I efterårsferien har 5 af vores tropspejdere f.eks. været af sted på **PLan**. **PLan** er navnet for Det Danske Spejderkorps' mange patruljelederkurser, faktisk det allerførste trin i korpsets lederuddannelse. Spejderne har været af sted på 3 forskellige kurser, men trods vidt forskellige rammer, fra sejlads til videoproduktion, har de alle lært om bl.a. projektmetode, planlægning og samarbejde. Fra tropsledelsen forlyder det, at de allerede kan mærke, at de unge mennesker er "vokset" og har lært utroligt meget på sådan en lille uge. Samtidig er der vist ingen tvivl om, at de alle har fået en utrolig oplevelse med hjem ☺

Lederne har i løbet af oktober givet den en ordentlig skalle og ryddet op

højt og lavt i hytten, så det er til at komme i gang med alle vinterens projekter. Samtidig har vi omorganiseret os lidt, så placeringen af materiellet gerne skulle give mere mening i spejder-hverdagen.

Det bringer os straks til **Hyttepatruljen**, der mødes for sidste gang i år torsdag 3. november og gør gode ting for vores dejlige hytte. Det er uvurderlig hjælp vi får der, så tak for det! Der står mere andet steds i bladet.

Det er godt nok stadig kun efterår og november, men vi kommer ikke udenom at begynde at tænke på julen. Med denne måneds blad kan I nemlig læse om Stifindernes **juletur**, som falder d. 2.-4. december. I kan også læse, at vi godt kunne tænke os lidt hjælp fra forældrenes side, faktisk vil vi rigtig gerne dele oplevelsen med nogle af jer.

Og det var vist ordene.

Med spejderhilsen

Darzee & Chui (Vibe & p.)

Kilometerstatistik pr. 12. Oktober 2011.

Nr	Navn	Distance
1	<i>Buni (Jonathan)</i>	491,9 km
2	<i>Chikai (Niclas)</i>	411,4 km
3	<i>Glip (Mads)</i>	375,7 km
4	<i>Vachan (Heidi)</i>	367,8 km
5	<i>Radha (Kathrine)</i>	365,5 km
6	Melvin (Karen)	340,9 km
7	Limmerchin (Magnus)	261 km
8	Tavi (Rasmus)	236,6 km
9	Toomai (Jacob)	173,5 km
10	Darzee (Vibe)	155 km





Kommende arrangementer



I den kommende tid er der række arrangementer for spejdere og deres familier. Ud over de arrangementer, der er omtalt her i bladet, er der:

3. november 2011. Hyttepatruljen.

Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne)

4. - 6. November 2011. Seniortræf.

Deltagere: Klan. (Arrangør: Amager division)

12. - 13. November 2011. Korpsrådsmøde.

Deltagere: Grp. rep. (Arrangør: Det danske Spejderkorps)

2. - 4. december 2011. Nissetur.

Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne)

21. - 29. juli. 2012. Sommerlejr.

Deltagere: Trop (Arrangør: Det danske Spejderkorps m.fl.)



Hej alle minier.

- Hold da op, hvor tiden går hurtigt! Nu har vi alle haft efterårsferie og oplevet både store og små ting.

I var i hvert fald meget fortællelystne første gang efter ferien. Og I var ved at tabe både næse og mund, da Glip og Chikai fortalte om deres PLAN-oplevelser på Assenbæk. Der er virkelig noget at glæde sig til, når I bliver tropsspejdere engang :)

- Nå, vi er snart færdige med denne omgang af knivbeviset og derefter skal vi til at tage teater og drama-mærket. Vi vil opføre Sagnet om Sct. Georg og dragen den sidste gang før jul, som vi i år holder hver for sig, så det bliver rigtig spændende. Vi skal også have lavet invitationer til jeres forældre, så de kan komme og se, hvor dygtige I bliver, men først står den på kostumer og kulisser og så skal vi have delt roller ud. Vi snakkede lidt om det sidst og I virker til, at det nok skal blive sjovt!

Den første weekend i december

Program

2/11	Kniv
9/11	Teater og sjov
16/11	Sjov og teater
23/11	Teater og sjov
30/11	Sjov og teater

(Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes)

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.00 til 19.30

skal vi på Nissetur til Bromme-centret, som ligger lidt nord for Sorø. Denne tur plejer at være en rigtig hyggelig én af slagsen og det er jo også dér, man bliver døbt og får et spejdersnavn, så man bliver RIGTIG Stifinder! - Vi synes, at I alle skulle tage med på denne tur - det er så rart, når vi er mange :D

Med mini-hilsen

*Glip, Chikai,
Radha og Akeela.*



Kære juniorer.

Så har vi været igennem et længere forløb med kort og kompas, morse og juniorkode. I har målt hyttens grund op - grundigt - og I har lavet et skattekort, gemt en skat og derefter fået udleveret en af de andre patruljers skattekort. Derefter skulle I tyde deres skattekort, hvor der var både morse og juniorkoder, der skulle knækkes, inden I til sidst kunne finde skatten. Godt gået.

Nu skal vi så i gang med noget, hvor vi skal lave nogle forskellige spil og vi skal faktisk også lave pap mache, så ligger man inde med gamle ugeblad og aviser, kan vi rigtig godt bruge det.

Til jul skal vi opføre et lille julestykke for forældrene. Denne gang får I et færdigt manuskript og så skal vi indøve stykket, lave kulisser og kostumer og så holder vi en kanon juleafslutning med et fantastisk teaterstykke og hygge med juleguf. **Det gør vi 19. december.**

Lige nu venter juniordivisionsturen foran os - den skal I glæde jer til, og så skal I alle sammen huske vores nissetur, som er den første weekend i

december. Det er efter min mening årets hyggeligste tur og har man ikke fået sit spejdersnavn endnu, så er det dér, man kan få det. En dejlig tur med julestemning, hvor hele gruppen deltager og forhåbentlig også med nogle frivillige forældre.

Foråret....hold da op, hvor er der meget, vi gerne vil, men det hører I mere om, når vi nærmer os det nye år.

Med spejderhilsen
*Gekko, Paxi, Radha,
Vachan og Sahrabi*



Program

7/11	Spil & Krea
14/11	Spil & Krea
21/11	Papirsjov
28/11	Teater

(Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes)

Mødedag for juniorer: Mandag kl. 18:30 til 20:30

Troppens indlæg for oktober :) :

Så blev vi færdige med vores kommunikations-forløb og det var jo dejligt, så må vi håbe, at I alle har lært noget nyt og brugbart. Læg lige mærke til de fantastiske indlæg om divisionsturen, det var sidste del af vores mærke.

I den store patruljekamp er stillingen indtil videre 2-2, så det skal nok blive et tæt kapløb om, hvilken patrulje der kommer til at kalde sig den sejeste i år.

Vi skal også lige huske at sige tillykke til alle de super-seje spejdere, der har været på PLAN i år og som forhåbentligt er kommet hjem med en masse sjove og spændende oplevelser - nogle oplevelser, som vi alle har hørt om og beundret. Nu mangler vi bare, at I kan få lov til at bruge det i vores alles spejderhverdag. Hvilket bringer os videre til det næste...

Vi vil i løbet af det næste stykke tid begynde at arbejde med det, der hedder patruljemøder. Det bliver ikke alle møder, der bliver sådan, men bare nogle stykker -

så må vi se, hvordan det går og om I også synes, det er sjovt. Patruljemøderne bliver planlagt og udført af jer, for og med jeres patrulje.

Så er I startet op på at planlægge jeres helt egen trops-patruljetur - vi mangler stadig at høre fra mange af jer, hvilken af weekenderne der passer jer bedst.

... så vi siger det samme som så mange gange før: TJEK JERES MAIL :))

TropsTramp

Tavi, Baloo & Melvin



Pingvinerne på fælles TropsDivisionstur

Tre medlemmer fra pingvinerne har været på fælles tropstur. Joka og Limmerchin interviewer Paxi, Twiga, og Glip om deres oplevelser.

Hvor var i henne?

Vi var i Colleruphus. Det var også der, det blev afholdt sidste år. Det ligger i nærheden af Holte.

Hvad har i lavet på turen?

Første dag, da vi ankom, fik vi noget tid til at pakke ud, før vi blev kaldt ned til samling. Der blev vi inddelt i nogle nye patruljer, hver med to Stifindere. Vi skulle finde på nogle nye navne og nogle kampråb. Vores patruljenavne var "Kortet" og "Øst-danmark". Derefter lavede vi nogle små

lege med vores nye patruljer og bagefter blev vi sendt i seng.

Hvad lavede i så om lørdagen?

Vi vågnede op til en gang spejdermorgenmad, med havregrød og alt det der. Bagefter blev vi sendt ud på et O-løb. Vores patruljer skulle tilfældigvis følges ad. Efter en lang vandring måtte vi erkende, at vi var faret vild... meget vild. Omkring klokken halv to måtte vi ringe til nødnummeret og spørge om hjælp til at komme hen til frokostposten, for vi var ekstremt sultne. Vi fik vores hjælp og fandt frem til posten, hvor vi endelig fik vores frokost.

Efter en velfortjent frokost, blev vi peget

Mødedag for trop: Tirsdag kl. 19:00 til 21:00



i retning af den nærmeste post, for at vi kunne nå at finde en.

Vi fandt posten uden at fare for meget vild. Det var en post, hvor man skulle bruge kompasset til at finde nogle poster, der var hængt ud forskellige steder i skoven.

Da vi var færdige med posten, indså vi, at vi ikke havde tid til at finde flere poster (for vi medregnede en halv times tid til at fare vild i).

Da vi var kommet hjem, havde vi noget tid til at dele vores oplevelser med de andre hold, før vi blev kaldt ned til aftensmaden. Det var ristaffel, som var noget, vi alle kunne lide.

Lavede i andet?

Ja, vi blev sendt op på værelset, mens de voksne gjorde klar til aftens fest.

Festen var desværre lidt af en skuffelse ☐. Højtalerne var så dårlige, at man ikke kunne høre musikken ordentligt og folk var generelt ikke i festhumør.

Hvad så med søndagen?

Vi blev vækket meget tidligt søndag morgen, klokken 2:00 om natten! Der var nat-teløb med seks poster fordelt ud over lejrens grund.

Første post var en post, hvor man skulle binde et flagknob, men der var et twist. Der var to personer, den ene måtte kun holde i den ene ende af rebet og den anden måtte kun holde i den anden.

Anden post gik ud på, at man skulle løft et krus med vand med en elastik og fire stykker reb, der spændte det ud.

På den tredje post skulle man spise et æble i en balje med vand, uden at bruge hænder (Glip tilføjer, at han følte det som om, han var ved at drukne!).

Den fjerde post skulle man binde et råbåndsknob... med tærne! Det var meget svært.

På den femte post skulle man tegne en hest, mens man havde bind for øjnene (Paxi tilføjer, at hendes hest havde græs og en glad sol).

Og den sidste post var en spytte konkurrence, hvor man skulle se, hvor langt man kunne spytte. Efter man var færdig med posterne, måtte man gerne gå tilbage og sove i sin varme sovepose.

Hvad så med da i blev vækket igen?

Vi blev vækket og sendt ud på gårdspladsen, hvor vi legede et par lege, imens vores morgenmad blev lavet færdigt.

Da vi kom ind til morgenmadsen så vi, at det var brunch! Aldrig har vi smagt bedre morgenmad.

Da vi var færdig med at spise vores morgenmad, gik vi op og pakkede vores ting, så vi var klar til at tage af sted.

Vi gik tilbage til Holte Station, hvor vi skulle tage toget hjem. Problemet var bare, at vores leder, Melvin, ikke kunne finde os på stationen. Vores tog kørte og vi blev nødt til at tage af sted uden hende. Vi fik ringet hende op under togturen og fundet en måde at få hende med hjem til Amager igen.

Alt i alt, var det så en god tur?

Absolut en god tur, hvor vi mødte en masse nye mennesker.

Pingvinerne



Falkene på fælles TropsDivisionstur

F.E.D.T (FællEs Trops Divisions Tur)

Vi to toget til Holte og gik ud til hytten Colleruphus. Da vi ankom, fik vi frugt og legede nogle sjove lege og samarbejdsøvelser.

Vi sov indenfor men sov ikke så godt på grund af, at nogle blev ved med at tænde og slukke lyset.

Næste morgen spiste vi morgenmad og gik derefter i gang med dagens aktiviteter. Vi skulle på orienteringsløb, men kortene var spejlventet, så det var pænt svært. Vi var delt ind i hold og nogle hold farede mere vild end andre. Der var 6 poster ca. og man skulle igennem dem 2 gange. En af dem var en madpost, hvor vi lavede højt belagt smørrebrød og fik point for det og derefter skulle vi spise.

Der var en GPS post, en "o-løb i o-løbet"-post og en luftfoto-kompasgangspost. Løbet varede hele dagen og var hårdt for nogle og 'mindre hårdt for andre'. Da vi kom tilbage til hytten, slappede vi af, indtil vi fik aftensmad. Efter aftensmaden var der "Hit med spejdersangen" og efter det, var der fest som varede til kl. 1 og da alle kom op til sovesalen efter festen og begyndte at tage deres nattøj på, kom lederne op og sagde, at der var natløb. På natløbet var der 6 poster. En binde råbåndsknop med tærne post, en spyttepost, en tegne-i-mørkepost, en bind-et-flagknob-med-en-hånd-to-og-to post og en æble-spise-uden-hænderne-i-en-balje-vand post. Og SÅ gik vi i seng.

Næste morgen pakkede vi, lavede nogle lege og gik af sted mod Holte tog-

station. Vi glemte Melvin på togstationen, men heldigvis kunne én, der hed Ole, køre hende hjem, for hun havde hverken penge eller strøm på mobilen. Hun kom hjem i god behold, men en smule sur XD.



Falkene

Vi ses i Brommecenretret
Fra d.2. - 4. December -
Det bliver rigtig hyggeligt ;D



Hej patruljer

Hvad siger I til at prøve kræfter med et vandremærke? Lørdag og søndag den 19 - 20/11



Der er nu sat nogle rammer for, hvordan man får et sejt mærke og du har mulighed for at opnå et af de her seje mærker til din uniform.

Turen er opbygget med loop på 20 km, 10 km og 5 km ruter.

SÅ er det bare at komme der udad fra starten og samle kilometer til et mærke.

For dig som fra starten har et mål på 75 km, 50 km eller 30 km er mødetid i hytten lørdag den 19. november kl. 12.00 - og ndervejs bliver der en lille overnatning i hytten. Derfor skal der medbringes overnatningsudstyr og toiletgrej.

Husk gode sko som du går godt i og friske sokker.

Er man klar til 20 km. eller 10 km., møder man i hytten søndag morgen kl. 08.00, hvor der kan hilses og hjælpe de andre lidt rundt på ruten.

Pris til mad og frugt til turen lørdag og søndag 75 kr.

Hvis du kun deltager om søndagen er prisen 30 kr.

Tilmeldingsfrist til din leder er onsdag den 16 november, men gerne før

- Der er plads til alle på sådan en dag - og I skal bare sige ja tak.

Hilsen Lars

og en hel del flere :-)



Mini Divisionstur.

Den første weekend i oktober tog 7 forventningsfulde minier og 3 ledere af sted med bussen, som skulle transportere os alle op til Arresø-centret. På vej derop, blev det efterhånden lidt mørkt, men vi fandt da frem til centret og hvor vi skulle ligge i nat og kommet på plads.

Derefter gik vi over i spisesalen og spiste vores madpakker. Børnene rendte lidt rundt efter aftenhyggen og til sidst faldt de omkuld på den "senge-hylde", de skulle ligge på.

Lørdag var omvendt-dag i Pippi Langstrømpes tegn, så det var lidt besværligt at huske, hvor langt vi var nået i spiserækken - især når man starter med "lejrblåsaftenhygge og godnatsang om lejrblålet"!!!

Derefter blev vi delt op i patruljer med en voksen på hver. På hvert hold fik vi udleveret en del af historien om Pippi, som vi så skulle mime til aften - altså efter "morgenmaden".

Dette øvede vi os lidt i og efter "frokosten" skulle vi på løb i de samme patruljer. Der var 7 poster på dette stjerneløb - bl.a.: Skurebørsteræs i spise-stuen, sporvogn - hvor man skulle huske ting, man skulle finde guldmønter i noget "snask" af ukendt oprindelse, man skulle bruge sine sanser, man skulle prøve gummistøvlekast - som faktisk ikke er helt så nemt og så skulle man gå baglæns på line (som lå udspændt på jorden). På stjerneposten i midten lavede vi en snurretop af et agern på spids og et pandebånd af blade. Det var et sjovt løb.

Hos os Stifindere skulle de bruge smags- og lugtesansen, så de fik tørklæ-

derne for øjnene og så gik vi i gang. Radha som Pippi med Hr. Nilsson, Chikai som hendes ukendte bror Poppo og undertegnede som Frøken Prusse-lius som bagefter insisterede på, at børnene af hensyn til deres sundhed hellere måtte få en vitaminpille - så den fik de i form af en "Spunk", som Pippi jo sådan set også engang har opfundet!

I løbet af eftermiddagen var det frugt-tid og børnene øvede sig til om aftenen og legede rundt på området og til aften skulle Pippi-stykket så fremføres. Min patrulje startede og det gik godt med alle grupper til stor morskab for alle.

Til sidst inden folk skulle i seng, skulle de jo have "morgenmad", dog nænnede køkkenet ikke, at vi skulle have havregrød og den slags, så de havde gennem hele dagen stået og bagt ca. 300 pandekager, som vi så fik til "morgenmad" - en dejlig afslutning på en lang og skør dag ;D

Næste morgen fik vi normal morgenmad og pakket sammen, så vi alle var klar, til bussen hentede os hjem igen. Det var en rigtig dejlig tur og alle var trætte af at have været ude hele lørdagen i det fantastiske efterårsvejr.

Med minihilsen

Akeela, Radha og Chikai.



Kære forældre

Hjælp søges til

Nisseturen den 2. - 4. december.

I weekenden den 2. - 4. december tager Stifinderne på nissetur til Brommecentret ved Sorø.

Ud over det faste hold af ledere, har vi brug for 2 - 4 ekstra voksne, der kunne tænke sig at tilbringe en weekend sammen med vores super sjove, søde og livlige spejdere - ja, I kender dem jo bedre, end vi gør - men her kan du som forældre opleve dit barn på en hel anden måde og selv få et førstehåndsindtryk af, hvad det er, vi går og laver.

Vi søger hjælp både til aktiviteter og til køkkenet. Det kræver ikke særlige forudsætninger for at kunne være med, for du vil hele tiden arbejde sammen med en eller flere af gruppens ledere. Det vigtigste er, at du har lyst til at gå ind som en del af holdet og være med til at lave en alle tiders tur for alle.

Har du lyst og mod til at tilbringe en weekend sammen med Stifinderne, så kontakt dit barns leder eller send en mail til stifinderne@stifinderne.net



Vel mødt til fællesturen den 2. - 4. december.

Med spejderhilsen

Spejdere og lederne i Stifinderne

Kære forældre, seniorer, ledere og andre interesserede.

Hyttepatruljen



Så er det tid til sidste omgang inden jul. Der er fortsat en del ting, vi gerne skulle have lavet, så mød op og giv en hånd med.

På arbejdslisten står for tiden:

Bagvæg og flytning af dør i "Bjerrehus" (skuret).

Reparation af låsetøj i hoveddør.

Lægning af de sidste fliser op mod hytten.

Reparation af cisterne.

Lamper i køkkenet

Opretning af dør til den store stue.

Fjernelse af skurvogn.

Vi har næste "patruljemøde" : Torsdag 3. november.

Har du lyst til at være med i "Hyttepatruljen" ,

så skriv til stifinderne@stifinderne.net


Hvis der er en anden dag, der passer dig bedre, så skriv det i mailen.

På gensyn

Ledere og spejdere i Stifinderne



KALENDER NOV - DEC -11

November		December	
T 1		T 1	
O 2		F 2	Nissetur
T 3	Hyttepatruljen	L 3	Nissetur
F 4	Seniortræf	S 4	Nissetur
L 5	Seniortræf	M 5	49
S 6	Seniortræf	T 6	
M 7	45	O 7	
T 8		T 8	
O 9		F 9	
T 10		L 10	
F 11		S 11	
L 12	Korpsrådsmøde	M 12	50
S 13	Korpsrådsmøde	T 13	
M 14	46	O 14	
T 15		T 15	
O 16		F 16	
T 17		L 17	
F 18		S 18	
L 19		M 19	51
S 20		T 20	
M 21	47	O 21	
T 22		T 22	
O 23		F 23	
T 24		L 24	
F 25		S 25	Juledag
L 26		M 26	
S 27		T 27	
M 28	48	O 28	
T 29		T 29	
O 30		F 30	
		L 31	

HURRA NOVEMBER

Mini

5 Muschick (Nicolai)

8 Års Føs-da

20 Mathias

8 Års Føs-da

25 Muvin (Oliver)

9 Års Føs-da

Junior

16 Claudia

12 Års Føs-da

19 Rakcha (Julie)

3 Års Stjerne

25 Kotick (Oliver)

9 Års Føs-da

RAA

2 T-Rex Arne (Jakob)

24 Års Stjerne

11 Futte (Vibe)

35 Års Føs-da

12 Futte (Vibe)

26 Års Stjerne

13 T-Rex Arne (Jakob)

31 Års Føs-da

Gruppe

10 Chui (p)

45 Års Stjerne

11 Darzee (Vibe) igen

35 Års Føs-da

12 Darzee (Vibe) igen

26 Års Stjerne

Adresser og telefonnumre

GL:	Peter Glennung (Chui) (p) Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup	3251 3014 team-glennung@post.tele.dk
	Vibe Jørgensen (Darzee) Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup	2075 9045 vibe@stifinderne.net
ML:	Jette Bjerre (Akeela) Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup	3252 0213/ jette.bjerre@stifinderne.net 3031 7413
MA & JA:	Kathrine Bjerre (Radha) Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup	2348 4782 kathrine.bjerre@stifinderne.net
MH:	Mads Jensen (Glip) Østbirk allé 13 2770 Kastrup	3250 3390 madsj123@ofir.dk
	Niclas B.P. Jørgensen (Chikai) Rimsøvej 26, 2770 Kastrup	3252 5831 hjpj@mail.dk
JL:	Charlotte Falmer (Sahrabi) Cypres allé 56, 2770 Kastrup	3251 5170 charlottefalmer@privat.dk 2168 6937
	Jack Boëtius (Gekko) Hjallerup allé 62, 2770 Kastrup	3250 0073 jack@boetius.dk 4044 4466
JA:	Heidi Lyhne (Vachan) Middelgrundsvej 19,2,tv. 2300 Kbh.S.	6091 2474 heidilyhne@gmail.com
TL: + Melvin MA:	Rasmus Thomsen (Tavi) og Karen Busk (Melvin), Ved Mønten 15, 3. th., 2300 Kbh. S.	4029 7207 2323 4275 rakmu@hotmail.com
TA:	Martin Velde Andersen (Baloo) Christen Kolds allé 10, 2770 Kastrup	3252 6180
KL:	Emilie Falmer (Mao) Cypres allé 56, 2770 Kastrup	2163 6470 mille.falmer@hotmail.com
Formand:	Merete Holst Amagerlandevej 276, 2770 Kastrup	5135 6377 mereteoglars@vip.cybercity.dk
Kasserer:	Charlotte Oszadlik Holbech Præstefælledvej 93, 2770 Kastrup	2340 9551 lotte@ease.dk
Støtte-forening:	Formand Flemming fl.n.bjerre@comxnet.dk Kasserer Henning hechristensen@tdcadsl.dk	3252 0213 2926 9085

Medlemskab af Støtteforeningen koster kun 100.- medlem pr år.

Indsættes på konto i Amagerbanken 5207 - 1501175 Husk at skrive Jeres navn på. Tak !

Husk at følge med på hjemmesiden

www.stifinderne.net

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001

Loppesalg.

Støtteforeningen har fået en reolvæg sponsoreret. Der er tale om 3 sektioner. Højden er 180 cm. og bredden er 82 cm. Virkelig velholdt i mørkbejdsset træ. Pris kom med et bud.



Det står på 1. sal i hytten, så se nærmere på det, og meld tilbage til Støtteforeningens formand.

Flemming Bjerre

☎ 3252 0213

Reduktionens klumme:

Oktober har været en underlig måned. Vi startede med den varmeste dag i 2011 samtidig med, at der var minidivisionstur! - Godt gjort at efterårsturen er til shorts og sandaler, medens at gruppemonturen til Sverige var med gummistøvler, regntøj og südwest. - Ja, reduktionen har nu investeret i südwester, det ser tåbeligt ud, men den er sk.... Praktisk!
- Nu er det så snart juletur, det lykkedes endelig at finde en sted at være, det er Brommecenteret ved Sorø. Her bliver påklædning vel nissehue, bastskørter og risengrød med et lille bitte pift! Som i Nissebanden på Saint Croix :)

I næste måned får nisserne rigtig lov at invadere bladet, men se lige, hvad jeg fandt ;D

Med "snart" Nissehilsner
Reduktionen.



I feel giddy!



Flemming & (Reduktosen)
Jette Bjerre
Vægtterparken 237,
2770 Kastrup
3252 0213

2448 5614 / 3031 7413

fl.n.bjerre@comxnet.dk
- eller
jette.bjerre@comxnet.dk

Tryk: Stifinderne © 2010 Reduktionen tager forbehold for tyllkejl og mistolkninger