

# STIFINDEREN

## Klimaløfte

Heidi Lyhne  
Stifinderne  
305 - Lissabon

"Jeg lover, at tage  
mobilladeren ud, når  
den ikke bruges!"

## Klimaløfte

Kathrine Bjerre  
Stifinderne  
305 - Lissabon

"Jeg lover at tage  
kortere bade!"

## Klimaløfte

Lea Frydensberg  
Stifinderne  
305 - Lissabon

"Jeg lover, at alt bli-  
ver slukket, når det  
ikke bliver brugt!"

## Klimaløfte

Ida Christensen  
Stifinderne  
305 - Lissabon

"Jeg slukker lyset på  
mit værelse, når jeg  
ikke er der!"

## Klimaløfte

Jonathan M. Petersen  
Stifinderne  
305 - Lissabon

"Jeg vil slukke for tvét,  
når min mor falder i  
søvn foran det!"

August 2009

## Gruppeledernes hjørne.

Så er vi hjemme fra **Blå Sommer** igen, tæerne er vasket, teltene er tørret og nu er vi klar og sprængfyldt af energi og inspiration til et nyt, dejligt spejderår!

Personligt glæder Viben sig temmelig meget til, at vi får indkøbt de gps'er, som Tårnby Kommune har foræret os og FDF'erne på Gemmas allé i fællesskab, for efter at hele gruppen fik prøvet geocaching ("gps-skattejagt") sammen på Blå Sommer, havde i hvert fald troppen en hel bunke idéer til, hvordan man kunne få mangespændende aktiviteter ud af det. Juniorerne har alle sammen prøvet at fare en lille smule vild med kort og kompas og så finde den rigtige vej igen, så mon ikke også, de har fået blod på tanden efter at komme lidt mere ud i skoven med det klassiske og lidt mere udfordrende navigationsudstyr?

Vi oplevede en hel masse mere på Blå Sommer, meget mere end der er plads til at skrive her, men tag en tur forbi stifinderne.net og se de billeder, som vi dog huskede at tage, eller bedre endnu - spørg en tropsspejder, senior eller junior. Heldigvis oplevede vi ikke ligefrem lejren gennem en kameratelelinse..I august har vi jo stadig mest sommerferie, men

lederne mødes til en **ledersommerhygge-dag** og tanker lidt op til den næste skønne sæson med en spændende vandretur, lidt socialiseren og venden gode idéer med hinanden.

Derudover har vi, når vi først er startet på spejdermøderne igen, den årlige oprykning mandag d. 31/8 kl. 18:30, hvilken forældrene er meget velkomne til at blive og overvære.

Desuden starter vi vores før-julemarked-julesture for alle, men primært voksne, op igen i august, se mere om det andetsteds i bladet.

I september har Stifinderne fødselsdag og derfor tager vi alle, inklusiv forældre, søskende og bedsteforældre, på "Naturtur" søndag d. 20/9. det kommer I til at høre mere om, men notér datoen ned nu.

Efterårets andre allerede planlagte arrangementer kan I finde lidt inde i bladet, men det er overhovedet ikke umuligt, at der kommer flere til, for som sagt - vi er så sprængfyldt med gode idéer ☺

Spejderhilsen

*Chui & Darzee*

*(p. og Vibe)*

Sagt på BS09:

5 minutter før afgang til åbning:  
"Er det nu, vi skal sige til dig, at din uniform vender på vrangen?"

Sagt på BS09:

Lejrbanken var åben:  
"Jeg skal bare have 20 kr. " -  
"Hvad nu hvis jeg ikke har en tyver?" - "Så skal jeg bare have to tiere!"

Sagt på BS09:

Specielt kendemærke:  
"Jeg har et modermærke mellem balderne!"

# Indkaldelse til møde i AL-tinget

Forældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer,  
seniorer og andre interesserede.

**Torsdag den 20. august kl. 19,00**  
holder vi møde i AL-tinget.

AL-tinget er åbent for alle, der har lyst til at give en hånd med i Stifinderne.

I Stifinderne har vi valgt at have en lille bestyrelse til at klare de administrative opgaver. Til støtte for bestyrelsen og til at klare de mere prakti-

ske opgaver har vi et AL-ting. AL-tinget er åbent for alle.

I AL-tinget bestemmer man selv, hvilke opgaver man har lyst til at være med til at løse, så kig forbi og vær med til at bakke op om arbejdet i Stifinderne.

Vel mødt

*Bestyrelsen*

## "NU' DET JUL IGEN, OG NU' DET JUL IGEN.."?!?

JA, Stifinderne holder atter en gang årets hyggeligste spejderjulemarked d. 21. november og derfor starter vi nu vores julestuer op med (jule-?) hygge og fabrikation af nisserier o.l. til salg i boderne. I år er det Charlotte Holbech, mor til mini-Casper og medlem af bestyrelsen, der er Nissemor med det store overblik over julestadsen og hun har på opfordring sammesat nogle "gør-det-selv"-krea-pakker, der skulle være lige til at gå til, slev for den med  $6\frac{1}{2}$  tommelfingre eller den, der gerne vil hjælpe hjemmefra. Der vil selvfølgelig også være plads til at slippe fantasien fri i alle de forskellige materialer, vi har til rådighed og at komme med gode idéer.

Første julestue er **ONSDAG D. 26/8 kl. 18:30** (mens der er minimøde), herefter ca. hver anden uge: Mandag d. 7/9 kl. 19:00 (mens der er juniormøde), onsdag d. 23/9, mandag d. 5/10,



onsdag d. 21/10, mandag d. 2/11, onsdag d. 11/11 og så evt. "undgå panik"-møde(-r) i ugen op til selve markedet, søndag d. 21/11

Vi håber, at se rigtig mange af jer o<!)

*Nisserne*



Hej alle Stifindere, forældre,  
søskende og alle andre.



Så har STIFINDERNE igen et godt tilbud:  
Vi har fødselsdag her omkring, så derfor:

## NATURTUR.

Søndag den 20. september arrangerer STIFINDERNE natur vandretur på Vestamager.

Vi mødes på Parkeringspladsen for enden af Finderupvej kl. 13. Herfra går vi en rundtur i naturen på Vestamager. Turen er på ca. 6 km. Vi skal både lege og høre om naturen her og nu.

Undervejs får vi eftermiddagskaffe (the, kakao, saftvand).

Vi er tilbage på Parkeringspladsen ca. kl. 16.

Prisen for arrangementet er 20,- kr. pr. deltager.

Tilmelding og betaling til din leder senest onsdag den 16. september.

Tilmelding til Naturtur den 20. september

✂ \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Tilmelder antal personer á 20,- kr. \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Dags Dato.

Modtaget kr. \_\_\_\_\_

For deltagelse i STIFINDERNES Naturtur den 20. september

Kvittering: \_\_\_\_\_





## Kommende arrangementer



I den kommende tid er der række arrangementer for spejdere og deres familier. Ud over de arrangementer, der er omtalt her i bladet, er der:

### 8. august. Ledersommerhygge.

Deltagere: Alle ledere i Stifinderne. (Arrangør: Stifinderne)

### 31. august. Oprykning.

Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. (Arrangør: Stifinderne)

### 20. september. Vandretur/naturtur på Vestamager/ Stifindernes fødselsdag.

Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne, forældre og søskende.  
(Arrangør: Stifinderne)

### 25. - 27. September. Divisionens tropstur.

Deltagere: Tropsspejdere. (Arrangør: Amager division)

### 3. - 4. Oktober. Divisionens minitur på Collepuphus.

Deltagere: Minier (Arrangør: Amager division)

### Uge 42. Oktober. PLAN-kurser.

Deltagere: Trop (Arrangør: Det Danske Spejderkorps)

### 23. - 25. Oktober. Divisionens juniortur.

Deltagere: Juniorer. (Arrangør: Amager division)

### 21. November. Julemarked.

Deltagere: Alle. (Arrangør: Stifinderne)

### 16. December. Fælles juleafslutning.

Deltagere: Alle spejdere i Stifinderne. (Arrangør: Stifinderne)



# Hej minier.

Velkommen tilbage efter en dejlig lang sommerferie. Vi håber, at I alle har haft den bedste af den bedste ferie og har "rygsækken" fuld af gode minder og oplevelser! - Det ved jeg i hvert fald, at Kathrine og jeg har fra vores fantastiske tur til Kliplev på Blå Sommer! - Det er helt sikkert en lejr, man kan glæde sig til hver femte år. Næste gang bliver i 2014, så er I alle gamle nok til at komme med... ☺

rigtig mange muligheder for at lave nogle andre spejdderter, end vi plejer,



Sagt på B509:  
Hmmm, - gad vide, om man også  
kan være medlem af  
"Hensynsfulde rugere?"

Nå, men på lejren lærte vi en masse om alternativ energi og da dette er en særdeles god idé, har vi tænkt os at indføre dette i vores spejderarbejde, så det kan blive en naturlig del af vores spejderliv.

Vi er rigtig mange nu, vi har delt jer op i 4 patruljer og vi har - så vidt vides - ikke nogen minier, der rykker op d. 31. august, så vi har

så Kathrine og jeg er åbne for forslag - også hvis jer forældre har nogle gode idéer...

Velkommen tilbage til et splinternyt spejderår ☺



## Program:

- |      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 19/8 | Velkommen tilbage - hygge...  | Med Eftersommer-hilsen  |
| 26/8 | Klima   | <i>Radha og Akeela.</i> |
| 31/8 | <b>MANDAG - oprykning sammen med resten af gruppen - Forældre er velkomne til at være med</b> |                         |
| 2/9  | <b>INTET MØDE</b>   |                         |

(Ret til ændringer, sjove indfald, sygdom, o.s.v. forbeholdes)

Mødedage for Minier: Onsdag kl. 18.30 til 20.00



## Hej alle sommerglade juniorer og troppspejdere.



Så var der nogen, der var på Blå Sommer for første gang i deres liv! Sandsynligvis ikke for sidste gang - det er jo ofte sådan, at når man har prøvet noget, der er så stort, vil man rigtig gerne have den oplevelse en gang til, så det håber jeg da, I får. Jeg var ikke selv med, men på besøg, og jeg mødte børn der var i højt humør og med fuldt drøn på! Rygterne vil da også vide, at I havde en super god tur.

Nu nærmer skoletiden sig stille og roligt, og dermed hverdagen og de ugentlige møder i hytten.

Vi skal sige pænt farvel til Ida fra ju-

### Sagt på BS09:

Ved lejretableringen med pælebordet halvvejs nede i jorden:  
"Der er så mange sten i jorden! -  
Sådan er det altid ovre i Jylland,  
siger min far!"

niorerne, og byde hende velkommen i troppen. Vi andre skal i gang med at tage nogle mærker, for det trænger vi vist til. Helt præcist hvor vi starter, får I at vide, når vi mødes igen.

Jeg håber, alle har haft en dejlig sommer, og glæder mig til at vi ses igen. Sommer er skøn, men "jeg holder af hverdagen - mest af alt holder jeg af hverdagen". (:-)/red.)

Vores første møde efter ferien vil være **mandag 24/8**, da jeg er på kursus 17/8 hvor skolen også starter.

Vi ses!

Husk vi har oprykning 31/8.

*Sahrabi og Tavi.*



Mødedag for juniorer: Mandag kl. 19:00 til 20:30

Mødedag for trop: Mandag kl. 19:00 til 20:30

# Stifindernes dagbog fra Blå Sommer 2009.

Kastrup d. 13.7.2009

- Hold da op, nu kan jeg snart ikke vente længere! - Har i dag printet affaldslogoer ud og lamineret dem, så de er klar og alles ugeplaner er blevet pænt sat ind i "Den store mappe", - så nu må det gerne snart blive tirsdag! - Ja, tirsdag, da jeg kører gruppens grej med trailer over til



Klipleve, så jeg glæder mig fuldstændig sindssygt! - OG jeg har fået mit armbånd på! ☺- Weee!  
Jette... c",)

BS09 d. 14.7.2009

Jaah!

- Så sidder jeg bare her ved siden af mit eget lille enkeltmandstelt og nyder en gulerod eller to! - Vejret er ligesom det skal være og jeg har kørt bil og trailer ned på parkeringspladsen, samlet minicyklen, cyklet tilbage, hjulpet med at måle pladsen op OG lånt cyklen ud!

- Hvor er livet dog fantastisk, at man ligefrem kan sidde her og glæde sig til at lave noget! - Utroligt at vide, at i morgen summer her endnu højere af liv og glade dage - lige nu kan man høre en lærke synge højt oppe i luften og en græs-

hoppe, der spiller i græsset! - Glæder mig, til de andre kommer i morgen ☺  
Jette... c",)

BS09 d. 15.7.2009

MORGEN!

- Mit ur ringede kl. 7 og jeg har sovet rigtig godt, bortset fra, at nogen først kom i seng kl. 4:30 her til morgen, men så må de jo finde sig i, at vi larmer, når vi slår teltene op!

Jeg er glad for, at jeg kun skal sove i det telt én nat, for det er godt nok fugtigt!



Jeg har skrevet lidt med Vibe og Kattii, der er helt styr på ungerne, men de er nogle larmende "rumpenisser" - især Steffen (Joka) og Jonathan (Buni), men ellers går turen vist fint!

- Vejret er perfekt med nogle svalende skyer hist og pist. - Og en let brise! - Skønt!

Min morgenmad bestod af lidt vand og et stykke chokolade - gad ikke at finde kik-sene...

I aftes gik jeg mig en tur og mødte Kathrines veninde Mia, jeg har lige hilst på Pio fra Næsby, set australske Gavin



# Stifindernes dagbog fra Blå Sommer 2009.

og Sidsel, som også var på Næsby sidste år! ☺  
(Jette... c")

BS09 fredag d. 17.7.2009

Omkring frokost:

Hva' er det? Så er der bare ikke blevet skrevet i bogen siden før vi kom, det er da for dårligt, så her kommer en lille hilsen fra en beskidt, men glad senior. ☺

Det er i dag fredag og vejret holder, høj sol med kraftig blæst og udsigt til regn, så da hele lejren blev færdig i går, er vi gået i gang med at grave render - ingen Blå Sommer uden et ordentligt regnskyl... Og ja, det er måske lidt rodet, men så prøv at sidde og skrive, når halvdelen af tingene omkring jeg blæser væk, - inklusiv siderne i bogen...



Nå, men hvad har vi så nået indtil videre? Vi har bygget lejr, været til fælles åbning, købt t-shirts til børnene, lært at man ikke kan gå sammen med Rasmus

(Tavi), hvis man skal noget, for han kender for mange og bliver stoppet hele tiden... ☺

Heidi er blevet solskoldet, men er i bedring, Kathrine (Radha) har fået teltet peppet op, hvilket der selvfølgelig er billeder af, som kan ses på hjemmesiden. Personligt hjælper jeg bare til på de måder, jeg nu kan - min græsallergi jager



mig ud af posen et sted mellem seks og syv hver morgen, så derfor er jeg altid oppe til at tænde bål og gøre klar til morgenmaden - men ikke altid med min gode vilje ☺... det er ok! ☺

- Nå, men nu er der yoghurt, så jeg vil smutte, men bare vent, jeg vender frygteligt tilbage i aften med mere saftige historier.

Mange spejderhilsner fra Emilie (Mao)

BS09 fredag d. 17.7.2009

Aften:

MUU ah ah ha ha ha...

Og hermed vender jeg, som lovet, frygteligt tilbage - hah ha!

Der har været vind af orkanstyrke, der har prøvet at stjæle vores køkkenbord - selvom orkanen først egentlig skulle komme i løbet af aftenen eller noget... ?!

# Stifindernes dagbog fra Blå Sommer 2009.

Bagefter kom et meget kraftigt regnskyl - som tidligere nævnt - som dog ikke gav meget vand, men nok til at gøre de stakler uden regntøj eller læ godt våde, hvilket desværre også inkluderede vores juniorer, som var på aktivitet, men stadig holdt humøret højt...

Men teltene er stormsikrede, seniorerne er tilmeldt Seniordøgn og vi har holdt kødfri dag (dog ikke frokost (fisk er vel kød?))

Skotterne - incl. Sækkepibe - opviste også deres danse- og sangevner tidligere til manges fornøjelse.

Nu sidder jeg her og skriver efter at have haft fodbad og tænker på at afslutte, klokken er ved at være mange og de yngste skal puttes...

Troppen skal gå langt i morgen og junio-



nerne har haft meget at lave i dag. Og nu vil jeg smøre mine rene fødder med noget fugtighedscreme og slutte lejrdagbogen for i dag.

Jeg vender selvfølgelig tilbage snarest muligt, så vi - OG I - kan se, hvad der sker og er sket, når dagene flyver forbi. Hyggelige lejrbålshilsner fra Emilie, Seniorerne ☺

BS09 lørdag d. 18.7.2009

(Et sted mellem morgenmad og frokost) Sikke et vejr! Da jeg som sædvanlig vågnede for at tænde op, regnede det for vildt! Det hele var så fugtigt, at jeg, efter 4 forgæves afbrændte tændstikker, måtte snige mig hen til lederteltet for at finde en zip-klods!

Fy-da føj - Men der kom gang i bålet og et kort ophold fra skyerne gjorde, at grøden blev færdig på rekordtid. Faktisk hurtigere end børnene var vågnet, så pludselig var der ingen til at spise... ?

- Og dog! - Tanken om varm havregrød på en kold og fugtig morgen, kan få folk ud af poserne ret hurtigt, at I ved det... ☺

Det skal siges, at selv ikke lederne var helt ude af teltet, de var dog vågne, da zip-klods-ekspeditionen havde fået Vibe (Darzee) til at forveksle mig med et dyr?! Ved ikke, om jeg skal være fornærmet eller ej... Hm!

Britt (Kala Nag) og Tim kom i går og har sovet i lederteltet, så humøret blev højt, ingen kan være kedede, når Britt spreder så meget solskin i sådan en regnbyge!

Ingen skal noget før kl. 14, da Plan-døgn er blevet aflyst, så der bliver slappet af i de fleste telte. Selvom vi ikke har været her så længe, har vi allerede nået rigtig meget og når det bare regner og alting er sikret, er det bare rart at gribe en pose slik eller andet og krybe ned i



# Stifinderens dagbog fra Blå Sommer 2009.

sin pose og hygge eller måske få en lur. Selv sidder jeg bekvemt med fødderne godt lune og lytter til Rasmus' snorken, mens jeg skriver! Meget hyggeligt! ☺ Nu har jeg igen fyldt to sider i bogen og overvejer, hvad mere kan jeg skrive..., nej ingen geniale idéer, så jeg vil da også bare tage mig en lur, måske kommer der så noget...

Lune og søvnige hilsner fra Emilie (Mao)

(Efter aftensmad)

Halløj igen!

Så er jeg tilbage med nyt om lejren: Jette (Akeela) og jeg har lige været oppe og afprøve de uden-dørs badeforhold... og det var en meget kold, men forfriskende og opkvikkende oplevelse! - Der er også mulighed for at købe en billet til et varmt bad; men: Man er vel spejder!!! (-:-) - Nu får vi se, hvornår de andre prøver lykken...

Lige om lidt bliver der delt post ud, altid dagens store højdepunkt.

Juniørerne er til stor fest lige nu oppe i teltet ved INFO-teltet, så der er bare mange. Troppen kom af sted på erstatning for Plan-dågn og selv om der var lidt knuder med maden og patruljeinddelingen, så har de vist nok haft en god dag/oplevelse alligevel. Men det var godt, at lederne/seniørerne, der var tilbage havde lavet rigeligt med mad, for der gik ikke lang tid før, de tre stadig sultne drenge havde fortæret resten.

Vi har også tre billetter til Godthåb-Revyn i aften og så må vi se, hvem der går derop. I morgen, hvor revyen stadig er i Storbyen, spiller de udenfor, så det



er gratis. Nu sidder vi og venter på, at de sender godnat-historie i Radio Blå og der deles godter ud.

Dem, der ligger ved siden af os - skotterne - , havde en pige som fyldte 18 år i dag og der blev sunget sang for hende både på dansk, engelsk og norsk til flaghejsningen. Hun endte med at blive lige så rød i hovedet som hendes tørklæde.

Nå, men jeg smutter igen, skal op og tjekke tidspunktet for revyen i morgen... Hilsner fra en ren spejder - Emilie

BS09 lørdag d. 18.7.2009

Det kan da ikke passe, at det kun er Mil-le, der skal skrive i denne bog, så nu vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af det. Indtil videre har det været en okay lejr, vi har ikke lavet så meget endnu, mest

# Stifindernes dagbog fra Blå Sommer 2009.

praktiske ting, men det har dog også været sjovt! ☺ Især diverse sjove pauser, hvor man kommer til fx at sidde ude i græsset og puste i græsstrå, imens at man holder pause i rendegravningen. I morgen aften starter seniorernes fælles dag, håber at det bliver en sjov oplevelse!

Lige nu sidder jeg ved vores køkkenbord og fryser, da det blæser en del, så nu vil

godt sultne."

Juniorerne har været ude og sejle på søen i dag og der er bestilt tid til dem i "Svinebadet", så de kan blive vasket. Troppen har også tid, men først i morgen og det er ikke helt til at vide, hvornår klanen kommer til. De er i øvrigt på Seniordøgn, så dem ser vi først i morgen formiddag. Men nu er det tid til frokost.

Hilsen Emilie



jeg gå ind i teltet og få mig noget søvn i en forhåbentlig varm sovepose... ☺

Hilsen en frysende træet Kathrine (Radha)

BS09 mandag d. 20.7.2009

(Lidt før frokost)

Øv, for et vejr. Nu både regner og blæser det, med solskin som krydderi til spredte huller. Eller, man ved det regner, når man sidder under oversejlet. Da kan man høre regndråberne, men det kan ikke rigtig mærkes. I stedet kommer der spredte men kraftige regnbyger, hvor der ikke er andet at gøre, end at gå i læ og vente de tre til fem minutter, det tager bygen at passere.

Troppen er af sted på Geist hele dagen, så dem ser vi først til aften, formentlig

(Omkring kl. 15)

Halløg, ha ha, så har Jette lige været oppe og hente kage til mig! ☺ - Eller, også til mig, men mest til gruppen, men det var mig, der fik idéen med at bestille en kage til i dag.

Vejret er lidt trist, lidt regn og blæst så vi har våde telte med hjem. Jeg bliver desværre ikke og sover i nat, da jeg blev tacklet bagfra af en bardunskvatter, så jeg overlader det til Jette at berette om hjemrejsen.

Det er et lidt trist syn, når man sidder og kigger ud, for alle bærer rafter væk og piller lejr ned. Vi er også godt i gang, men venter til efter aftensmad, før vi tager rigtig fat med nedrivningen. Men selvom det er en anelse vemodigt at skulle sige farvel og tage hjem, er det alligevel meget godt. Vi ser frem til vores egne senge og et varmt bad, samt at komme hjem til venner og familie. Både børn og voksne er overtrætte og udmattede efter en lang lejr med mange gode oplevelser på godt og ondt. Min mor og far kommer i dag og hjælper med at pakke sammen - til den, der er i tvivl, så er mine forældre Charlotte (juniorleder) og P.

# Stifindernes dagbog fra Blå Sommer 2009.

(har altid været spejder...!)

Rygsækkene er blevet pakket og flyttet ud under vores halvt nedpakkede køkkenbord, dog stadig i tørvejr.

Jeg smutter, vi må alle bidrage, som vi kan...

Trætte hilsner Emilie Falmer

Kastrup d. 23.7.2009

- Ja, så må jeg vel hellere slutte, hvad jeg startede:

Vi havde i Storbyen fået at vide, at vi den sidste dag måtte køre ind med trailer fra kl. 18 - 20, så jeg havde fået mig en midlertidig køretilladelse, tog cyklen og hentede bilen. Jeg kørte ind i lejren - satte trailer og hentede Emilie med oppakning og kørte ud til gæsteparkeringen, hvor hendes forældres bil holdt. Derude i Forstaden fik vi Emilie flyttet over i "Løven", jeg placerede min bil i stedet og gik så med cyklen op til Dorthe Alrø, som var vagt.

- De havde fået at vide, at man først måtte køre ind fra 22 - 23, så det var åbenbart Storbyen, der havde lavet en brøler! - Nå, men jeg var i hvert fald kommet ind med vores trailer og ud uden igen og oven i købet parkeret tættere på denne gang! ☺

Vi fik pakket en masse af vores ting ned og gjorde klar til at overnatte vores sidste nat alle sammen under vores to sammensatte oversejl - det skulle nok blive godt...

Vi var ikke helt færdige på pladsen, da "Opsamlingsslangen" begyndte; men p. og Rasmus blev der lidt længere og ordnede det sidste. Vi andre greb et

stykke kage og fulgte de andre i den længere og længere slange - ca. 17.500 spejdere i alt og den ene mere skør, be-



skidt, glad og tosset end den anden! - Det er vildt og fantastisk at være så mange! ☺

Efter endnu en lang sjov vandring med forskellige sjove indslag - bl.a. en tosset kylling, der jagede Steffen (Joka), blev vi placeret foran scenen og vi spærrede lige et par pladser til Rasmus og p., og så begyndte showet.

Først fik vi en indførelse i spejdernes 100 år, da der er jubilæum i år i Danmark. Til dette havde vi hjælp af "Rygsæk" - en stor bamseagtig figur, der gik rundt. Han lignede en kæmpe rygsæk med øjne. - Derefter holdt lejrsheferne en tale på dansk og engelsk med jysk accent! ☺

- Til sidst kom den store gave, som in-

## Stifinderens dagbog fra Blå Sommer 2009.

gen overhovedet havde vidst noget om!  
- Vi havde jo jubilæum, så lejren havde hyret "Hej Matematik", der gav den hele armen resten af aftenen - et fantastisk show, har jeg hørt, da Heidi og jeg gik tilbage til lejren før de andre



med et par spejdere. Jeg havde jo også hørt "Hej Matematik" ca. 14 dage før på Vilde Vulkaner... ☺

- Vi sov godt i vores "bivak" af to forlængede oversejl; men hold da op en gang torden og regn vi fik først på morgenen! Så hvor meget søvn vi reelt havde fået, vides ikke!

Vi vågnede helt op kl. 6, hvor jeg kom op, fik regntøj på og fandt bil og cykelnøgle og efter en skive morgenmad i farten, kom jeg op og hentede Skodaen på Forstadens parkeringsplads.

Efterhånden fik vi stablet alt vores våde og beskidte grej op på traileren og i bilen og regnen var gudskelov holdt op

igen!

Kl. 8:15 gik spejderne op til den ventende container med deres rygsække og så begav de sig ellers til fods mod Klipleve med nogle meget søvnige børn, som til gengæld var totalt fyldt op med fede oplevelser og indtryk, som vil være længe om at forlade deres nethinder! ☺  
Både Mads (Glip) og Nicklas (Chikai) havde aftenen inden afslutningen sagt, at dette i hvert fald ikke ville være deres sidste Blå Sommer! - Så ét eller andet må vi da have gjort rigtigt! ☺

- Peter hjalp mig lige med det sidste pakning og med at få traileren sat på bilen, vi fik sagt OK for sløjfningen af lejrpladsen af Nina fra Vigge Gruppe og så gik p. op til de andre og jeg kørte fra lejren ca. kl.9. - Dvs. oppe foran Mikkel Vibes lejrplads var jeg nær kørt fast! - Der var jo godt med læs på med tunge, våde oversejl og alting! - Jeg besluttede at dreje fuldt til venstre og så lade bilen glide sidelæns mod venstre, til den fik et mere fast underlag at få fat!!!! - Hold da op, hvor den skred og sprøjtede op med mudder!

- Nå, op kom jeg da langt om længe og



# Stifindernes dagbog fra Blå Sommer 2009.

ud på asfalteret vej, men i den gale retning, så da jeg nåede op til Holmgård, måtte jeg vende - bakke lidt - og så kørte jeg endelig derfra - langsomt men sikkert! ☺

Turen hjem tog laaaaaang tid! - Jeg måtte simpelthen sætte mig ind på diverse rasteplasser og slappe af lidt, evt. sætte min tlf. til at ringe 15 min. efter og så tage mig en lille "morfar"! - Gudskelov for is og take-away-kaffe!!!

På rasteplassen lige før Storebæltsbroen kørte jeg lidt rundt for at finde en plads, hvor jeg kunne holde med mit vogntog. Der mødte jeg et ældre ægtepar som spurgte, hvor jeg dog havde været! - De hentydede til den mudder,

der stadig var på højre side af bilen! - Nå, jeg havde såmænd bare været 9 dage på spejderlejr og så kunne de bedre forstå, at bilen var så beskidt! ☺

- To gange undervejs var jeg også ude at rette på presenningerne på traileren; men der gik ikke lang tid, så var den kravlet ud under elastikken igen, så i Borup kørte jeg af motorvejen, fandt en rasteplass

og fik bundet en ordentlig omgang 3slået sisal oven i det hele, jeg havde jo bilen fuld af snor! Dét holdt resten af vejen!

- Jeg nåede hjem på Vægterparkens parkeringsplads kl. ca. 15:30 og så lod jeg "skidtbanken" blive stående, hvor den var landet for natten, for så at køre i hytten og få det hele tørret og ryddet væk næste dag med



Sagt på BS09:  
Bemærkning sidste morgen kl. meget tidligt:  
"Så tror pokker jeg er våd, jeg ligger lige midt i skildningen!"

de andre kl. 14! - Pyha, for en lang tur!!!

Tusind tak for en fantastisk Blå Sommer 2009 til alle de medvirkende! - Det var fuldstændig vildt!!! ☺☺☺

Kæmpe knus fra Jette - aka Akeela... c",)

Sagt på BS09:  
Bemærkning ved morgenbordet:  
"Jeg kan ikke se Steffen! - Nå, dér var han! Cornflakespakken var i vejen!"



## Hey Blomsterbørn

Hej alle friske spejdere og seniorer. Okay først, tak for en rigtig fed sommerlejr sammen, jeg havde en helt vildt fed tur og håber, at I andre har haft det samme på trods af lidt modgang som regnvejr og solskoldning.

På turen fik vi alle øvet vores færdigheder i at grave bålplads og bygge køkkenbord samt sætte telte op og endda fik indsigt i, hvordan man udnytter en plads bedst muligt, for det var da lidt trængt, når man kiggede på den snor, der omkransede vores område.

Seniorerne fik også vist deres erfaring i at grave diamantrender, selvom der slet ikke var sammenhængende dags-lange-regnskyl, som nogen måske husker fra sidste Blå Sommer. Det var mest blæsten som dominerede den mere triste del af vores vejr, selvom det også regnede. Det her var personligt min fjerde BS og jeg har aldrig oplevet, at det ikke regnede, så jeg

Sagt på BS09:

Da Emilie havde ondt i sin fod:  
"Jeg burde være flamingo!"

ser på det som en tradition. Nå, nu har vi jo fået lavet vores klan-tørklæder og et af de første møder her efter ferien kommer til at handle om, hvordan vi kan dekorere dem, så de kan få et lidt personligt præg. Samt vi skal beslutte os for, hvordan det næste halve år skal se ud fra vores side. Vi regner med at have større samarbejde med de andre grene, især troppen, og så planlægge vores tilbagevendende hygge overnatning i hytten, for seniorer laver jo alligevel ikke andet end at drikke kage og spise cola - eller omvendt...

Mange - øh -

hilsner fra Blomsterklanens

*Rose, Emilie.*

### HJÆLP.

Er der en handymand eller håndværker, der har lyst til at være med i et spændende miljøprojekt?

På Blå Sommer lavede vores spejdere et "Sudan komfur". Det er "blikæske" med et hul i toppen og i siden.

"Komfuret" hjælper til at samle varmen og dermed spare brænde. Nu



kunne vi godt tænke os at arbejde videre med ideen og måske lave en model, der

er mere transport- og brugervenlig. Spejderne vil derfor i løbet af vinteren arbejde med at udvikle og producere komfuret, så det er klar til næste års ture og lejre. Hvis du har lyst til at være med i projektet så kontakt Vibe eller p.

Spejderhilsen

*Chui & Darzee (p. og Vibe)*



# KALENDER AUG - SEPT 2009

August			September		
L	1		T	1	SVUP SVUP SVUP
S	2		O	2	PLASK PLASK PLASK
M	3	32	T	3	PLASK SPROJT SKULP
T	4		F	4	
O	5		L	5	
T	6		S	6	
F	7		M	7	37
L	8	Ledersommerhygge	T	8	
S	9		O	9	
M	10	33	T	10	
T	11		F	11	
O	12		L	12	
T	13		S	13	
F	14		M	14	38
L	15		T	15	
S	16		O	16	Tilmelding naturtur Regama-møde (leder)
M	17	34	T	17	
T	18		F	18	Seniortur (Divi)
O	19		L	19	Seniortur (Divi)
T	20	AL-ting	S	20	Natur/vandretur
F	21		M	21	39
L	22		T	22	
S	23		O	23	Julestue
M	24	35	T	24	
T	25		F	25	Divi-tropstur
O	26	Julestue	L	26	Divi-tropstur
T	27		S	27	Divi-tropstur
F	28		M	28	40
L	29		T	29	
S	30		O	30	
M	31	Oprykning 36			

# HURRA AUGUST

Junior:	11/8	Limmershin - Amanda	10 års føs'da
	24/8	JL Sahrabi - Charlotte	10 års stjerne
RRA:	4/8	Havtrolld - Helene <u>HURRA - HURRA</u>	30 års føs'da
GH:	15/8	Hathi - Jacob	4 års stjerne

Sagt på B509:

Lige før aftensmaden:  
"Er du sulten?" - "Jeg er så sulten, at jeg kunne spise dig!"  
- "Så må du være sulten!"

# Adresser og telefonnumre

Gruppe- leder	Peter Glennung (Chui) (p) Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup	3251 3014 <a href="mailto:team-glennung@post.tele.dk">team-glennung@post.tele.dk</a>
Gruppe- leder	Vibe Jørgensen (Darzee) Saltværksvej 73A, 2. th, 2770 Kastrup	2075 9045 <a href="mailto:vibe@stifinderne.net">vibe@stifinderne.net</a>
Mini:	Jette Bjerre (Akeela) Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup	3252 0213/ <a href="mailto:jette.bjerre@stifinderne.net">jette.bjerre@stifinderne.net</a> 3031 7413
	Kathrine Bjerre (Radha) Vægterparken 237 G, 2770 Kastrup	3252 0213 2348 4782
Junior: / Spejder	Charlotte Falmer (Sahrabi) Cypres allé 56, 2770 Kastrup	3251 5170 <a href="mailto:fru.falmer@tdcadsl.dk">fru.falmer@tdcadsl.dk</a> 2168 6937
	Rasmus Thomsen (Tavi) Skottegården 46,1, th 2770 Kastrup	3252 3940 4029 7207 <a href="mailto:rakmu@hotmail.com">rakmu@hotmail.com</a>
Ny klan:	Rasmus Thomsen (Tavi) Skottegården 46,1, th 2770 Kastrup	3252 3940 4029 7207 <a href="mailto:rakmu@hotmail.com">rakmu@hotmail.com</a>
Gl. Klan:	Britt Nielsen (Kala Nag) Kongelundsvej 420, 2770 Kastrup.	3252 5371 5132 2969
Formand:	Lars Thomsen Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup	3252 3940
Kasserer:	Stig Hjelm Madsen Oberst Kochs allé 16, 2770 Kastrup	3252 4052 <a href="mailto:shm@image.dk">shm@image.dk</a>
Støtte- forening:	Formand Fl. Bjerre <a href="mailto:fl.n.bjerre@comxnet.dk">fl.n.bjerre@comxnet.dk</a>	3252 0213
	Kasserer Henning <a href="mailto:hechristensen@tdcadsl.dk">hechristensen@tdcadsl.dk</a>	2926 9085

*Husk at følge med  
på vores hjemmeside:  
[www.stifinderne.net](http://www.stifinderne.net)*

*Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001*

# Beretning fra Familiedagen

Den store kalif inviterede til markedsdag søndag d. 14/6 - 09

Kl. 10.00 mødtes alle spejdere, forældre og søskende i spejderhytten.

Et utroligt syn mødte os, da hele arealet foran hytten var forvandlet til en markedsplads.

Spejdere og spejderledere var klædt ud som folket "fra Arabiens land". Der var telt til kaliffen og hans harem flot udsmykket med diverse ting og sager. Der var boder med

smykker, tæpper, tørklæder og stoffer. Der var værktøj til alverdens ting og sager og mad som duftede af arabiske lækkerier.

Der var slavehandlere som man kunne sælge sine børn til, hvis det blev lidt småt med guldmonter og perler :-)

Vi skulle lave mad til kaliffen og vi skulle selv lave en vægt helt fra bunden, som til sidst skulle fremvises. Vi skulle være flotte i tøjet og tjene en masse guld og diamanter på forskellige måder og ikke mindst kunne det godt betale sig at fedte for kaliffen og hans smukke damer.

Det hele endte godt for os alle sammen. Et par børn blev solgt (og en voksen vistnok ☺) og nogle blev ansat som vagter foran kaliffens

telt - dette var ren afslapning.

Til sidst spiste vi alle vores lækre mad, som vi sammen havde tilberedt over bålet - uhm.

Og så skulle vi lige have det store kamelrace med...

Det var en vildt god dag som spejdere og ledere havde arrangeret, der var mange begejstrede forældre. Det var lækkert mad, sundt og nærende og vi hyggede os rigtig godt alle sammen.

Vi synes, det er fantastisk, at I har tid og overskud til at give os og vores børn så mange gode oplevelser. Tusind tak for det.

Hilsen Anja - mor til Nicolai og Benjamin fra Minierne.



## Reduktionens klumme:

Så lykkedes det igen - bladet er færdigt! - Og sikke et blad! Hele 20 sider til jer, så vi håber rigtigt at I nyder hvert et bogstav og hvert et billede! Alt er samlet i sommerens løb og gennem sved, regn og (næsten) tårer bragt til jer, vores trofaste læserskare!!!

- Ok, så er det nok med de krokodilletårer, eller hvad det nu kaldes via papir! - Man kan godt høre, at det er agurketid nyhedsmæssigt - på reduktionens adresse har vi indtil

videre hentet 44 agurker i kapilærkassen udenfor, så det er ikke så tosset!

Rigtig godt nyt spejderår til alle... (-:)

Med Efter-Blå Sommer hilsner  
**Reduktøsen**



Flemming & (Reduktøsen)  
Jette Bjerre  
Vægterparken 237,  
2770 Kastrup  
3252 0213

2448 5614 / 3031 7413

fl.n.bjerre@comxnet.dk  
- eller  
jette.bjerre@comxnet.dk